

Τώρα, κατά πόσο τοῦ ξέπλυνε η δηλητηρία της σκηνοθεσίας, γιά ένα προφανές, πιστεύω, τυπογραφικό λάθος, θά τό ξέρει, φαντάζομαι, ό τιδιος. Άναφέρομαι στόν προβληματισμό του ὃν τό λάθος οὐφελεῖται σέ «στραβοτιμονιά τοῦ ποιητῆ» (κι αἱς εἶχε μπροστά του τήν πρώτη ἔκδοση τῆς μεμονωμένης συλλογῆς, μέ τὸν σωστὸν τύπο!), σέ «ἀδιλέπτημα τοῦ διορθωτῆς» ή σέ «σκόνηπη καὶ ἐνεπήνωστη διόρθωση...», καὶ ἐνῶ ἐμφανίζεται περίπου σίγουρος γιά τήν τρίτη ἔκδοσήν, κατακεραυνύνει «τίς ἐμμονές καὶ τίς ἴδεοληψίες» τῶν ἐπιμελητῶν ποὺ διορθώνουν διά τοὺς κατέβει, τά βάζει ἔμφασικά μέ τὸν Μαρωνίτη, πού εἶχε πεῖ ἐναν καλὸν λόγο γιά τήν ἐπιμέλεια κ.λπ.

Ο καθένας ὑπερασπίζει, φυσικά, μέ σποιον τρόπο θεωρεῖ προσφορότερο τίς ἀπόψεις, τίς ἰδέες, τοὺς σκοπούς του. "Ας συνεχίσει ὅπως νομίζει ο κ. Μπελεζίνης· ἐγώ θά κρατῶ κάθε εὔστοχη ἐπισήμανση πού ὑπηρετεῖ τό ἔργο τοῦ ποιητῆ, καὶ θά τὸν εὐχαριστῶ.

Μέ την

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΧΑΡΗΣ



Χαλκίδα, 8.6.2010

Κύριε Διευθυντά τῆς Νέας Έστιας

Ο κ. Δημήτρης Δημηρούλης στήν ἀντικριτική του «Σολωμοφάγοι καὶ Καλβομάχοι» (Νέα Έστια, τχ. 1833, Μάιος 2010, σ. 990-1030), καὶ στό τμῆμα τῆς «Τό ἐκδοτικό πρόσλημα» γράφει καὶ τοῦτα:

Οι ἐλάχιστες κριτικές ἐκδόσεις Ἑλλήνων [ἀκριβέστερα Νεοελλήνων] συγγραφέων πού ὑπάρχουν ἡ ἐφαρμόζουν τὸν ὄρο καταχρηστικά (π.χ. ἡ ἔκδοση Παπαδιαμάντη ἀπό τὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο) ἡ παραπλανητικά (π.χ. ἡ ἔκδοση τοῦ Κάλβου ἀπό τὸν Φ. Μ. Ποντάνι (F. M. Pontani)). (σ. 994)

Στό ὑπόλοιπο τῆς παραγράφου ἔξηγεῖται γιά ποιοὺς λόγους εἶναι ἀνάρμοστος ὁ χαρακτηρισμός κριτική γιά τήν ἔκδοση τοῦ Κάλβου, δὲν αἰτιολογεῖται ὅμως ἡ μοιφή τῆς κατάχρησης στήν περίπτωση τῶν Ἀπάντων Παπαδιαμάντη. Στίς δύο τελευταῖς ἀράδες τῆς παραγράφου ἀποφαίνεται συμπερασματικά:

‘Η προσφυγή στήν κριτική ἔκδοση γιά τά ἔργα τῶν Νεοελλήνων συγγραφέων εἶναι, ἐπομένως, καὶ ὑπερβολική καὶ ἀχρείαστη.

“Ως τώρα εἶχα τήν ἐντύπωση πώς μετά τό ἄρθρο μου «Κριτική ἡ φιλολογική ἔκδοση;» (περ. Ἀντί, τχ. 463, 5.4.1991, σ. 34-38 [τώρα: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, *Είκοσιπεντάχρονος πλοῦς. Φιλολογικά στόν Παπαδιαμάντη B*, ΣΩΒ, Ἀθήνα 2004, σ. 137-146]) καὶ ὁ ἀείμνηστος Γ. Π. Σαββίδης εἶχε πεισθεῖ ὅτι ἡ ἔκδοση, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποιόν της, καλῶς ὄνομάστηκε κριτική.

Η ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀπό τότε ἔχουν κυλήσει δεκαεννέα Μεγάλου Διός ἐνιαυτοί καὶ πιθανῶς ἡ Φιλολογία δὲν ἐκδέχεται πιά τὸν ὄρο κριτική ἔκδοση (editio critica) μέ τὸν τρόπο πού τὸν ἀντιλαμβάνονταν ὁ Dindorf, ἀς ποῦμε, ἡ ὁ Συκούτρης. Ἀδυνατῶ νά παρακολουθήσω τίς ἔξελλεις καὶ τίς μεταβολές τῶν φιλολογικῶν πραγμάτων καὶ παρακαλῶ τὸν κ. Δημηρούλη, ἐν ἐνεργείᾳ καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου, νά μέ πληροφορήσει γιά ποιό λόγο, σύμφωνα μέ τίς νεότερες φιλολογικές ἀντιλήψεις, εἶναι ὑπερβολικό καὶ περιττό νά μιλοῦμε γιά κριτική ἔκδοση τοῦ Παπαδιαμάντη. Θά τοῦ χρωστῶ πολλή χάρη καὶ ἐλπίζω ὅτι ἔξιστου θά τοῦ εἶναι ὑποχρεωμένοι ἐκεῖνοι, πού κάποτε θά ἀναλάβουν τό βαρύ ἔργο μᾶς editio correctior τῶν παπαδιαμαντικῶν Ἀπάντων.

Μέ εὐχαριστίες γιά τή φιλοξενία

Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ